

EX-TABLE 111, HAMMEL



Medlemsbrev 2025 Carl-Eriks år

www.exable111.dk
Friends will be friends

Formand: Carl -Erik Vadstrup
Supleant: Leif Dalhoff

Skriver: Karl Erik Fisker

Medlemsbrev no. 1/2025

Næste møde: Den 4. Februar 2025 kl. 13.00

Vært: Flemming

Program/ansvarlig: Værten

3 minutter: Knud Erik

Referat af møde 1:

Fraværende var: Leo

Vi sang: I sne står urt og busk i skjul

Bordet rundt v. vært Carl Erik

BEMÆRK : Det er værten der bestemmer møde tidspunkt !!! Som udsendes i god tid

Der mangler Vært til Årets kåål formanden finder Vært !!

6 friske Tablere mødte op hos Carl Erik,-der var igang i køkkenet med at forberede middagen,— var kommet lidt bagud med flæskestegen,-der var flere kokke der kunne afhjælpe med temp på ovn og alle hjalp med med maden

Der blev severet hvide og let krydret sild med carrysalat,-fedtet blev hentet i køleskabet

Efter en rum tid var flæskestegen ved at være klar, den var god-manglede lidt sprød svær,-vi delte

de kartofler der var. Dessert bestod af Fromas med citron,-severet i bæger-meget smagfuld

Dejlig lille trøffel til kaffen som vi delte pænt

Der blev severet Porse og Linie akvavit—øl med og uden alkohol

Flot at Værten selv har klaret opgaven med lidt hjælp

Formanden åbnede mødet med at give ordet til Tom

for 3 min.-der berettede om det danske kongehus fra Frederik den 7 til Frederik den 10-flot gennemgang

3 minutter v. Tom

Det er passende, nu hvor vi har haft næsten et helt år med kong Frederik X på tronen, at gennemgå lidt om det danske kongehus.

Frederik VII er med i disse 3 minutter, fordi han var "far" til Grundloven fra 1848, mest fordi han ikke rigtig gad det bøvlt med at være regent, og som vi lever efter i dag. Fordi han var den sidste Oldenburger på tronen. Han fik ingen mandlige arvinger. Selvom der er mange konspirationsteoprier om eventuelle børn, og det er der vel altid, men han og grevinde Danner mødte hinanden lidt for sent til at blive småbørns forældre.

Han var desværre også regent under treårskrigen, 1848-50, som sluttede med, at de preussiske oprørere løb tør for ressourcer (mandskab og penge). Som konspirationsteori blev det hurtigt til en dansk sejr, og derfor var krigslysten lige under overfladen, da Frederik VII døde i november 1863. og gav plads til Chr. VIII, den første Glüksborger. Han var en fjern slægtning og efterkommer til Chr. III, så man har været meget rundt i slægtsbogen for at finde ham. Hans kone, Louise, var dog ligeså tæt på det danske kongehus, så de var værdige afløsere.

Han kom som sagt til i slutningen af 1863, og startede sin karriere i 1864, hvor Danmark fik en ordentlig én på tuden af Bismarck, som var blevet leder i Preussen kort før. Chr VIII var stærk modstander af krigen, men som konstituel monark kunne han ikke gøre noget ved det. Også fordi regeringen kun 3 dage før havde tvunget ham til at underskrive en grundlovsændring. Så gerningen startede mørkt for ham.

Han var imidlertid god til at lave børn, og hans barnebarn, Chr, X blev den første konge i mit liv, og i de fleste af jeres liv.

Han var far til sin efterfølger Frederik VIII. Han blev født i 1843, men kom først til fadet i 1906, 63 år gammel, da Chr IX døde. Han havde brugt den mellemliggende tid til at lave børn. Tilsammen havde kong Chr IX og sønnen Frederik VIII 13 børn, som sad som konger, og dronninger rundt omkring i Europa. Det var ikke uden politisk betydning, men kongen havde kun ringe kontakt med "folket"

Ældstesønnen Frederik blev konge i 1906 som Frederik VIII. Han døde under en rejse til Hamburg i 1912 (af uopklarede årsager, men det var jo i Hamburg), og de første af "mine" konger, Chr X, kom til.

Som en sidebemærkning kan det indskydes, at chr X's lillebror, Carl, blev folkevalgt konge i Norge i 1905, altså FØR hans far og storebror blev konger i Danmark. Det er nu prins Carls barnebarn, kong Harald, der er regent i Norge.

Chr. X. var gift med Alexandra, der foretrak et tilbagetrukket liv på Sorgenfri. Han var en stivstikker, og havde ikke helt forstået sin rolle, hvilket blev klart ved Påskekrisen i 1920. (Kongen var uenig med regeringen om grænseføringen efter folkeafstemningen i Sønderjylland). Han fyrede hele regeringen, og kom dermed til at krydse klinger med Socialdemokratiet og Stauning. Det skulle han ikke have gjort. Han genvandt noget af sin popularitet gennem sine rideture i København under besættelsen. Han faldt dog bogstavelig talt af hesten i 1942, og genvandt aldrig sit helbred. Han så det også som et personligt nederlag da Island forlod rigsfællesskabet i 1944, hvor mulighederne for at reparere forholdet var begrænsede.

Hans efterfølger, min 2. konge, Frederik IX, blev konge i en alder af 48 år. Et af hans kup var, at han giftede sig med den begavede prinsesse Ingrid af Sverige (i 1935). Hun lagde straks et stor arbejde i at blive dansk, med sprog, sindelag og kultur. Hun påtog sig en lang række protektioner, og fik dermed et tæt forhold til befolkningen. Hun støttede også grænselandet gennem sine mange ophold på Gråsten slot.

Parrets problem var, at de ikke havde nogen drengebørn, og tronfølge loven kunne kun overlade tronen til en mand. Både befolkningen og regeringen var villige til at ændre Grundloven på dette punkt, men kong Frederik var tøvende modstander. Han ville beskytte Margrethe mod de mange hårde arbejdsdage, som jobbet indebar. Regering og folk vedtog alligevel den nye Tronfølgerlov i 1953, der som bekendt gjorde hans ældste datter, Margrethe, til tronfølger.

Frederik IX var betragtelig mere folkelig end sin far. Han talte om "min kone" og "mine børn", og Ingrid var en langt bedre støtte end de tidligere dronninger var. Hun var helt klar på, at det var et familiejob, og ikke et énmandsjob. Så det blev et kongepar med både værdighed og kongelighed samt afstand og nærvær. Hans tid var med egne ord præget af uformel formalitet.

Han døde d. 14. januar 1972 og dermed blev Dronning Margrethe II udråbt af daværende statsminister Jens Otto Krag. Vi har alle været her hele hendes regeringstid, og fulgt denne intelligente og kunstneriske kvinde gennem hendes 52 år på tronen, set hvordan hun har præget monarkiet, og gjort det mere nærværende og i takt med tiden. Hendes alvorlige fejl var såmænd ikke at gifte sig med en franskmand, men at tale fransk med sin mand, tysk med sin hund og dansk med tjenestefolkene, som det hed hos Holberg. Prins Henrik var højt begavet og meget social, men han lod sig aldrig for alvor integrere, og det gjorde, at han blev utilpasset og latterliggjort. Men Margrethe II er stadig den mest vellidte person i kongehuset, så længe det varer. Hun var den første regent i omkring 1000 år til at abdicere. Men om nogen fortjener hun en pensionisttilværelse efter 52 år på arbejdsmarkedet.

Nuværende kong Frederik X, kom som første konge på tronen uden landesorg. Han har allerede som kronprins aftunget respekt ved sine handlinger og sin flid. Han har giftet sig med Mary fra Tasmanien, en begavet kvinde, der både har støttet ham og sin svigermor (første ægtefælle, der kan være "reserve" for regenten). Kronprinseparret har sat 4 børn i verden, og arvefølgen er dermed på plads. Frederik er den mest veluddannede og velforberedte monark, vi har haft, og dertil meget flittig. 1. Har kandidatgrad i politisk videnskab, 2. gennemført fuld frømandsuddannelse, 3. har taget initiativ til Royal Run, hvor tusindvis af borgere kommer ud for at bevæge sig sammen med hele den kongelige familie. Har taget en ironman med fuld fjernsynsdækning fra start til slut (beundringsværdigt) og deltaget som fuldgyldigt medlem af Siriuspatruljen. Og præsteret at brække halsen ved at springe på trampolin. Og i anledning af nytåret præsteret en blændende nytårstale for én, der ikke har ordet i sin magt. Han og Mary har benyttet tronskiftet til at få det værste kongelige støv af nogle ting, og der kommer sikkert flere

Frederik X bliver sikkert min sidste konge. Men jeg forventer en del af ham.

5/1 2025