

Tale til damerne ved 30 års jubilæumsfest – EXTABLE 111, Hammel v/Carl Nygaard

Kære damer – i skal vide, at jeg betragter det som et privilegium af få lov at holde denne tale – tænk at få lov til at sige noget i jeres selskab i meeeget lang tid uden at blive afbrudt !!!.

Jeg har lavet en smule statistik, og lagt årene sammen, jeg har kendt jer. Det giver faktisk 312 år tilsammen - - og det er dæleme lang tid, men det har været en fantastisk rejse sammen med jer. Fra vi startede hele balladen i 1974 til nu, har i været vores trofaste støtter, når vi skulle lege på vores boldgade, først i Round Table, og nu de sidste 30 år i EX-er klubben. Der har aldrig været sure miner, når i skulle inddrages, og i har – ikke at forglemme – forkælet os med lækker mad i jeres hjem de sidste 30 år – herlige oplevelser.

Når man ser på jeres smukke, elegante fremtoning ved dette bord er det ikke til at se, at i også er blevet lidt ældre. I ser bare godt ud og man får lyst til at sige – en dame bærer ikke tøj - - hun tillader tøj at blive båret af hende. Så i understreger til fulde den gamle sandhed – der findes to køn – det ene er bare noget kønnere end det andet.

Elegante ser i ud, og syge er i sgu aldrig. Det skyldes iflg. min gode ven landsbylægen fra Rødding – Jesper Schramm – at man kan kurere enhver sygdom hos kvinder, når bare man siger, at det er aldersbetinget.

Apropos – det med at holde tale – en dreng spurgte en dag sin far – er det rigtigt, at Edison opfandt den første talemaskine ?? Faderen svarede – nej min dreng – Vorherre opfandt den første talemaskine. Men det var Edison, der opfandt den første, der kunne afbrydes igen.

Og det er jo da også sådan, at hvis en kvinde beder om en samtale, er det ikke altid meningen, at man skal blande sig i den !!

En af vores store problemer med jer, at det ofte er den selvsamme kvinde, der inspirerer os til store bedrifter, men også forhindrer os i at udføre dem. Det kan også udtrykkes på den måde, at kvinden drager manden op fra rendestenen, men ned fra Himalaya.

En mand har engang sammenlignet kvinder med tornadoer – vilde, og våde når de ankommer - - men når de forsvinder tager de både huset og bilen !!! - - sådan er i heldigvis ikke – jeg vil hellere sige – som ung lærer man kvinden at kende gennem kærligheden - - som gammel lærer man kærligheden at kende gennem kvinderne.

Jeg vil afslutningsvis citere Kim Larsen fra sangen Kvinde min: Kvinde min – jeg elsker dig – og jeg ved, at du elsker mig. Vi har skændtes tit, og du har grædt og lidt, når det har været slemt, men glem det. Jeg har spillet tosset og snydt dig, og stjålet af din kærlighed – du ved besked. For du er stadig lige smuk, som første gang, du kyssede mig. - - Og ja – vi elsker jer fordi er smukke, og kloge, og fordi i er som i er.

Kære ”madammer” – tak for en fantastisk rejse – det har været skønt.

Mine herrer lad os udbringe et trefoldigt leve for konen, kællingen, madammen.