

EX-TABLE 111, HAMMEL



**Medlemsbrev**  
**2023 Carls år**  
[www.exable111.dk](http://www.exable111.dk)

**Formand: Carl Nygaard**  
**Supleant: Leo Holm**  
**Skriver: Tom Haas**

## **RT venskaber består**

### **Medlemsbrev no. 08/2023**

Næste møde: Den 12.12.2023 kl. **13,00**

Vært: Leif Dalhoff

Program/ansvarlig: **Generalforsamling 2023**/Formanden

3 minutter: Carl Erik Vadstrup

**Referat fra sidste møde: 03.10. 2023** hos Carl Erik

Fuldtalligt fremmøde

Trods tekniske vanskeligheder (køleskabet) var det lykkedes Carl Erik at få fremtryllet de sædvanlige sild, dels hvide, dels røde og ikke mindst med karrysalat og krydderfedt. Der var store flasker Grimbergen på bordet, samt et omfattende og især rigeligt udvalg af snaps.

Ved genboens hjælp var der blevet fremstillet en nærende og mættende gryderet med ris samt salat (for at tækkes den omsiggribende grønne omstilling).

Efter en kort gennemgang af de seneste medicinske oplevelser blandt medlemmerne, påhørte man nogenlunde andægtigt Formandens belæring, som omfattede:

Belæring om kommende Generalforsamling, instrukser til Leif om de Gule Ærter (Gule Ærter i plastikpølse er no go, Møllerens går an), den rigtige sennep, god pølse og hamburgerryg. Der har åbenbart sneget sig en vis fedforskrækkelse ind i forsamlingen, idet flere talte nedladende om det fede flæsk. Det blev understreget overfor Leif, at alle dele af måltidet skulle være til stede i rigelige mængder. Så kan Leif og uhrmagerinden jo også nyde 2. dags ærter

Derhos en påmindelse om korrekt påklædning.

Oplysning om, at RT 111 d. 31. august 2024 vil fejre sit 50 års jubilæum. I den anledning dvælede Formanden nostalgisk ved chartringen for næsten 50 år siden. Det er Formandens hensigt at udlevere navne og mailadresser til klubbens bestyrelse (på dette sted var det påkrævet at minde Formanden om gældende GPRD lovgivning) Det vil være tilstrækkeligt et gave knægtene vores fællesmail: [medlemmer@exable111.dk](mailto:medlemmer@exable111.dk).

Således opmuntrede introducerede Leo aftenens sang: "I alle de riger og lande". Dette valg var affødt af Leos skuffelse over medlemmernes ukendskab til sangen på afvigte møde (Sensommervise, se senere). Der var lidt mere tone over denne aften valg.

Endelig gav Carl (Det politiske Menneske) sig selv ordet for  
EX Table 111 Hammel. 3 min. d. 3. Okt. 2023 v/Carl Nygaard.

Vi fik en ny regering i dec. 2022. Godt eller skidt – det vender jeg tilbage til.

I den tid, jeg har fulgt med i politik, har der været været en masse markante navne.

Fælles for dem, jeg vil nævne, er der stærke politiske engagement – ingen tvivl om hvad de  
ønskede, og

ville, men måtte selvfølgelig bøje sig for det til enhver tid værende flertal, men ingen tvivl – de  
havde et mål

for det samfund, de ønskede.

Jeg tænker blandt andre på – Poul Nyrup – ingen tvivl om at hans hjerte bankede for de socialt  
og psykiske

svage – det drev ham voldsomt, måske født at oplevelser med sin far, og datter.

Julius Bomholt – den højt begavede socialdemokrat. Han ønskede kunst, og kultur ”banket”  
ind i

arbejderbefolkningen.

Anders Fogh Rasmussen – med stærke meninger om hvordan - eller hvor lidt staten skulle  
blande sig i

alting.

Bertel Haarder, der utrætteligt har kæmpet for kultur, og på ingen måde lagt skjul på, hvor  
”pilen” skulle

pege hen ad.

Der kunne nævnes adskilligt flere, men fælles trækkene er – en sikker retning der hen, de  
ønskede

samfundet skulle bevæge sig.

Den nye regering – hvad er dens mål, og retning ?? – Tja bum – tja bum – jeg kan ikke rigtig få  
øje på dem

ud over at have magten, holde yderfløjene ude af indflydelse, men det har vist sig at være en  
rimelig svær

øvelse at gå den vej, som jo under alle omstændigheder er brolagt med svigt af utallige  
valgløfter fra alle

parter inden valget.

Det er ikke så underligt, at de stærke idologier med stærke holdninger i S, og V. begynder at råbe op –

men med de sædvanlige krav – S – mere velfærd, V – skattelettelser. Lars Løkke og hans sammenrend af

moderater har ingen krav til noget – vil kun magten !!

Det går ikke rigtig godt. Alt for mange føler deres behov skubbet til side.

Jeg synes virkelig, den nye regering er uden visioner for det Danmark, de måtte ønske.

Så SMV-regeringen må betyde – SMÅ MIDDELMÅDIGE VATNISSER.

De påfølgende kommentarer afslørede, at der ikke var den afgrundsdybe uenighed blandt medlemmerne.

## **PROGRAMMET**

Carl Erik fik derefter ordet for aftenens program, hvortil medlemmerne selv havde bidraget ved indsendelse af melodititler til CEV. Disse skulle så afspilles og det indsendende medlem fik lejlighed til at udpensle baggrunden for valget:

*"Sugar Blues"* med Clyde McCoy, et meget gammelt og efter Toms mening romantisk jazznummer fra 1930. Tom gjorde ikke meget ud af sammenhængen. Men der var blandet romantik ind i det.

Leo dvælede igen ved medlemmernes beklagelige ukendskab til *"Sommervise"*. Leo havde derfor ladet den genoptrykke, så den nu kunne afsynges med musikledsagelse. Det gik marginalt bedre end ved sidste møde. Det er link til sangen på hjemmesiden under medlemsbrev, så medlemmerne kan afsynge sangen endnu en gang i hjemmet.

Oscar Petersons *"Hymn to Freedom"* gjaldede fra hans flygel gennem lokalet. Tom fortalte, at det var den melodi han og Inge sjælede til da de udvidede deres skolebekendskab i 1964.

*"Sail along Silvery Moon"* dukkede op, og alle kunne for deres indre blik se Fisker "skubbe" Lisbeth rundt i lokalet i sin karakteristiske stil

Musical genren blev repræsenteret af Liza Minelli, som sang *"New York, New York"*. Knud Erik mindedes en koncert i Musikhuset med Liza, hvor flere af klubbens medlemmer havde været til stede (og vi havde betalt en fyrstelig sum for billetterne, men det var alle pengene værd)

Knud Erik havde også endnu en melodi i baghovedet (det kommer til os alle), som han ikke kunne komme på. Lidt brainstorming bragte Tommy Steele og hans *"I've got a handful of songs"* frem, og Carl Erik fandt straks denne klassiker i sit diskotek.

Carl afslørede sin begravelsessang (måtte det blive sent), nemlig gode gamle Satchmo aka Louis Armstrong med *"What a wonderful World"*. Louis Armstrong stod bag mange populære

sange, men man må ikke glemme, at han var en formidabel jazztrompetist (eller var det kornet?)

Carl Erik afslørede sit personlige valg, nemlig *Friends will be Freinds* med Freddy Mercury og Queen. Freddy Mercury forlod desværre denne verden allerede d. 24/11 91, alt for tidligt. Det er jeres referents opfattelse, at han var den største rocksanger af alle. "Barcelona" er altid på min egen playliste.

I vores fælles ungdom og i den lystige tablertid var ABBA det helt store navn, og for Tom repræsenterede "Fernando" ('78) nummerklubmøder, fester og rejser samt tablerliv i al almindelighed, og netop i slut 70erne fyldte ABBA meget.

Derfor afsluttede Carl Erik også aftenens tur ned ad Memory Lane med:

ABBA: *"Thank you for the Music"*

Tak til Carl Erik for et godt møde og et godt program

Vi ses d. 12/12 hos Leif

/tom