

EXRT 11, 3. Min. v/Carl Nygaard d. 7. Sep. 2021.08.28

Mit liv med Round Table.

I dag for en uge siden var det d. 31. August. Da var det 47 år siden, at Leo, Knud Erik, Karl-Erik Fisker, og jeg fik en lille blå roset, og blev optaget i Round Table ved en festlig lejlighed på Pøt Mølle. Resten af jer kom "dryssende" til i de år, der kom derefter.

Når vi er i gang med mærkedage vil jeg lige nævne, at vi d. 29. April i år havde 35-års jubilæum i vores nuværende klub, hvor vi – efter min opfattelse – i væsentlig grad bygger videre på RT's idealer, samt vedligeholder, og udbygger vores langvarige venskaber.

Så disse 3. Min. kan meget vel være mine nr. 50. Det har – for mig – ofte givet svære overvejelser og tanker om, hvad pokker skulle der findes på. Det lykkedes ofte, specielt fordi man vidste, at uanset hvor klodset man kom af sted – ja – så ville det blive godt modtaget.

Hvad har RT så betydet for mig og min familie ?? – jo – Lilly aktiv i LC, og nu IW, Anna-Sofie aktiv i LC i både England, og Danmark, medlem af Hovedbestyrelsen som distriktsformand.

Jeg har selv været aktiv i 3 klubber – "født" i 111 Hammel, men også oplevet det privilegium at bare "vade" ind i en klub – RT 64 Odense – da vores veje gik til Fyn – og sige – her vil jeg være med, og som en selvfølge blevet godt modtaget, og samtidig få en meget nem start med det sociale liv. Den 3- klub, jeg har været medlem – nemlig klub nr. 0 – Hovedbestyrelsen, en skøn tid, der skabte venskaber, der i høj grad holder endnu efter mere end 40 år. Så den 31. August 1974 blev på mange måder en skelsættende dag for os alle, der på mange måder har præget vores liv.

Hvad har jeg så lært ?? – først og fremmest – jo – man har kunnet te sig næsten som man ville, og skulle man komme til at kvaje sig, var det helt sikkert, at bogen var "lukket" – og intet slap ud.

Vi har alle prøvet at få lukket op for international kontakt. De fleste af os husker nok vores første kontakt med 111 Sunne/Munkfors. Torben, Leo, og jeg havde et mindeværdig rejse derop for at invitere dem til Hammel. Mange af os husker sikkert helt sikkert de skønne timer, vi tilbragte sammen – timer der gav anledning til livsvarige venskaber. Jeg husker specielt de timer, vi tilbragte hos Lis & Knud Erik, da svenskerne tog af sted – vi så på hinanden, og alle tænkte – det her – det var faneme stort !!

En af de stærkeste oplevelser, jeg har haft i RT, fik jeg en ganske almindelig mødeaften midt i 70-erne. Vores på det tidspunkt ret nye medlem – Lars Vestergaard – bad om ordet og fortalte, at han overvejede at starte en fabrik for delikatesser, og nu ville han gerne høre vores mening om et sådant projekt. Der blev helt stille – og de sædvanlige små "frække" bemærkninger udeblev. Alle tænkte sig rigtig godt og forsøgte hver især at give Lars de "rigtige" input. Om bemærkningerne betød noget for den beslutning, Lars tog, ved jeg ikke, og hans efterfølgende store succes er jo selvfølgelig helt hans fortjeneste.

Efterfølgende har jeg tænkt meget på, at det var meget modigt af Lars og lade indvie os i sine tanker, men samtidig rigtig dejligt, at han følte sig tryk ved at gøre det. Ved nærmere eftertanke er jeg nået til, at det reelt var det oplagte forum at luften disse planer i – han kunne forvente helt ærlige svar fra et bredt spektrum af forskellige erhverv - mennesker der alle ønskede ham der bedste.

Jeg vil slutte med at sige, at RT og det, der fulgte med har givet min familie, og jeg en skøn ekstra dimension i livet – en dimension ingen af os kunne se d. 31. August 1974.

Tak for årene venner.