

EX-TABLE 111, HAMMEL



Medlemsbrev
2020 Toms år
www.extable111.dk

Formand: Tom Haas
Supleant: Karl-Erik Fisker
Skriver: Knud Erik Verner

Venskab er livets vin

Dato: 3/9 2020

Medlemsbrev no.: 4/ 2020

Næste møde: 6/10 2020

Vært: Knud Erik

Program/ansvarlig: Leif, Årets Kååål

3 minutter: Carl

Referat fra sidste møde: 1/9 hos Carl

Vi savnede Leo.

Efter en rigtig god middag, hvor vi fik de sædvanlige 2 slags sild, der blev efterfulgt af ribbenssteg (Lilly beklagede, at det lignede lidt pulled pork, men smagte rigtig godt).

Dagens sang udgik på g. a. Coronaen.

Efter mine 3 minutter, se vedhæftet, fik Susanne Haas ordet. Hun fortalte meget levende om Masanga projektet, som hun nu er bleven formand for.

Masanga er blevet en stor organisation, der har til formål at stå for sundhed, uddannelse og forskning ved siden af selve hospitalet.

Man kunne rigtig se på Susanne, hvor meget hun brændte for projektet.

Formand Tom takkede med en kasse cola for en god aften, og lovede at klubben ville donere et beløb til Masanga.

Skriver

Knud Erik

3 minutter hos Carl d. 1. september 2020

Så er det sidste gang vi er til møde i Bondehuset.

Til Bondehuset knytter der sig mange gode stunder og minder.

Jeg lærte Carl at kende i RT i 1974 i Hammel.

Noget af det første jeg kan huske om Carl var, at han havde fået muret en seng, fordi han havde sparket endestykket ud af den gamle. Det morede vi os en del over.

Efter en tur i Ryslinge på Fyn flyttede Carl og Lilly til Tindbæk. Her er det holdt mange gode møder. I mange år startede møderne altid med, når vejret tillod det, at vi gik en tur i skoven. Her blev den første øl drukket på bjerget. I starten, da I boede her, var der en fantastisk udsigt over Nørreådal. Men træerne gror jo, det skidt, så udsigten forsvandt

Jeg hentede også en brandert på toppen et år, hvor der var gætteleg på forskellige poster med gevesener som præmier.

Vi var også nogen fra klubben, der var med til at plante juletræer. Her har jeg for øvrigt et tilgodebrev på et juletræ, som jeg må se at få udnyttet, inden I flytter!!

Nogle gange var jeg også skovkonsulent for Carl. Det bedste var afregningen. Lillys æggekage.

Vi holdt putte konkurrence på gulvet i Storstuen, spillede golf på minigolfbanen i parken, og spillede kort ved køkkenbordet + en masse andet godt her i Bondehuset.

Det vil vi alt sammen komme til at savne.

Men alligevel. Tillykke med, at I har fået solgt

Knud Erik