

Formandsberetning 2019

Extable 111 Hammel

Vi har i år afholdt 8 møder, samt denne generalforsamling som det sidste og 9 møde i år.

Vi startede året med 9 medlemmer, men som i jo ved, er vi efter Prebens bortgang kun 8 medlemmer tilbage.

Det er derfor vigtigt at vi alle forsøger at støtte op om møderne ved at komme, såfremt det er muligt.

I år har der da også været et rimeligt fremmøde, kun da vi skulle på besøg i Lokalhistorisk Arkiv gik det helt galt, og vi måtte aflyse besøget .

8. januar

Vi startede året med ved Preben, med ” Bordet rundt” hvor vi kommer en tur rundt, og hører lidt om status ved medlemmerne.

Det er også her, vi lige bliver opdateret om medlemmenes skrantende helbred.

5. februar

Årets 2 møde, blev afholdt på Svingelstien hvor vi var på besøg ved Bodil og Leif.

Tom fortalte i sine 3 minutter, om sammenhængen imellem økologi og køernes prutten..

Det var her vi fik oversættelsen af skriverens latinske kunnen:

Ne flet mus ut equus, quippe anus scinderetur, Ej fjærte mus om hest, thi da vil røvhul revne.

5. marts

Vi skulle på besøg på Lokalhistorisk Arkiv, men på grund af 4 afbud måtte besøget aflyses.

Det blev dog et hyggeligt møde med 4 Ex Tablere ved Karl Erik (for sidste gang) på Violvej, et hyggeligt hjemmemøde med 3 retters menu tilberedt af KE selv.

2. april

Medlemmerne var på besøg i Hinnerup ved Rita og Leo, vi fik ” Drengerøvsgrøde ” og sang

” Nu går våren gennem Nyhavn” det lød fantastisk.- Vi havde da også en gæst med..

Leo havde inviteret sin nabo, Michael Wang der levende fortalte om sin og familiens udstationering, på MT Højgaards kontor i Hanoi- Vietnam.

Det lød spændende, det lyder som et spændende land.

7. maj

Mødet var ved formanden, hvor vi jo også er i dag.

Jeg havde inviteret Anne Maries søn Søren, som er lærer.

Søren fortalte om sit lærerjob tæt på en skole i et af vore belastede områder (Gellerup) hvor der i hans dagligdag er ca. 50% to- sprogede elever, med de problemer og oplevelser det giver.

Jeg ville nødtigt bytte job, men man kunne tydelig høre at Søren var glad for arbejdet, selv om han flere gange var blevet truet af aggressive fædre.

4. juni

Møde nr. 6 var sommermøde med damer.

Mødet blev afholdt i Svenstrup ved Lis og Knud Erik, her var vi 100 % fremmødt.

Vi startede med lyserøde bobler, herefter bøffer med årstidens nye kartofler, salater samt dessertkage- med tilhørende fløde eller creme fraiche.

Et herligt måltid som værten dog på grund af vejret , valgte at holde indendørs.

3. september

Besøg ved Alice og Carl Erik

Vi fik sild og ” Den sorte gryde” som Carl Erik hævdede at han selv havde fremstillet, kvalitet var i top.

Aftenens gæst var Erik Lund Sørensen, som fortalte udførligt om sin 630 km lange tur på Caminoen.

Vi fulgte turen med billeder på TV.

1. oktober

Årets Kaal, vi startede med svinekæber med Sovs, Lilly havde hjulpet..

Herefter blev dysten afholdt under kyndig ledelse af Carl, kuglekast og rafling,

Finale: Leif/ Knud Erik, med Leif som vinder, der behørigt blev kåret som ÅRETS KÅÅL.

5.november

Så er vi året rundt og er kommet til i dag hvor vi har generalforsamling.

Kære EX Tablere, tak for i år, tak for rimeligt fremmøde og en speciel tak til Carl Erik for udsøgte referater, og stor tak til Tom som Web Master.

Flemming Bjerborg

05.11.019

