

EX-TABLE 111, HAMMEL



**Medlemsbrev  
2019 Flemmings år**

[www.extable111.dk](http://www.extable111.dk)

**Formand: Flemming Bjerborg  
Suppleant: Tom Haas**

6. februar 2019

## Medlemsbrev no.: 2

Næste møde: 5. Marts 2019

Vært: Karl-Erik

Mødeansvarlig: Flemming

Program: Aflyst på grund af flere afbud (Skulle have været besøg på Lokalhistorisk Arkiv)

3 minutter: Preben

**Referat fra sidste møde:** Mødet flyttet til Leif - Hjemmemøde

Vi sang: Løft dit hoved du raske gut

Fraværende: Ingen

Efter at have indtaget en velkomst øl inviterede modtog vi besked fra køkkenet om at maden var klar. Efter at have været omkring 2 slags sild (af fiskemandens), med tilhørende snapse, og indtaget en velsmagende sammenkogt ret med tilhørende ris, og efter de 3 min var afhold kom vi så til kaffe med tilbehør, der bestod af familiens sidste julesmåkager.

Toms 3 minutter omhandlede bl.a. sammenhængen mellem økologi og dyrenes prutten (fjærten) indflydelse på klimaet.

Toms 3 minutter gav anledning til en rigtig god snak, hvor vi kom omkring utroligt mange ting omkring emnet

Meget apropos følger så her oversættelsen af sidste brevs latinske skrift

**Ne flet mus ut equus, quippe anus scinderetur.**

*Ej fjærte mus som hest, thi da vil røvhul revne.*

I al ærbødighed  
Acti labores jucundi

Skriverkarl  
Carl-Erik

NB: Kontingentindbetaling: kr. 300,00 Mobil Pay: "Box07203"

3 minutter februar 2019

I 1950 var der 3 mill stykker kvæg i Danmark, der var ca. 25000 får.

I 2010 var der 900.000 stykker kvæg og 160000 får

I 1950 var der 150.000 biler i 2010 3 mill. Biler der kører 50 mia. km/år

Der var i 1950 500.000 passagerer igennem Københavns lufthavn, i 2018 passerede man 30 mill passagerer. 100.000vis flyver til Thailand og USA er den mest populære feriedestination.

**ALLIGEVEL ER DET KØERNE OG DERES PRUTTER OG BØVSER, DER FÅR SKYLDEN FOR KLIMAÆNDRINGERNE.**

Jeg er træt af veganere, vegetarer og økologer. I den rækkefølge. Jeg er træt af alle, der missionerer og forsøger at pådutte mig deres livsstil og deres meninger. Det gælder selvfølgelig også muhamedanere og missionsfolk. Ekstremisme er en uting. Lad mig dog være i fred.

Men tilbage til maden. I ved alle, at jeg ikke er kostforagter (bortset fra ost). Jeg er af den opfattelse, at alle missionærene skider højt og flot på vores historie, vores anatomi, og vores fysiologi.

Lad os tage historien først:

Vi var samlere og siden jægere, da vi regnede ud hvordan. Én af jægerne gik og tænkte over tingene, og syntes måske, at det var træls at løbe fødderne i stykker, og så måske bagefter ikke ramme ordentligt med spyd eller bue, og så få endnu mere løbetid ud af det. En anden tænkte måske, at anskuddene var lidt synd for dyrene (han var mere moderne). Ligegyldig hvad d'herrer tænkte blev resultatet, at det var nemmere at fange nogle dyreunger og opfodre dem, og derefter slå dem ihjel på en ordentlig måde, eller måske endda få dem født i stalden. Så fik man ordentligt kød, når man havde brug for det. Ligegyldigt hvad, husdyrbruget var født. Det kan der så spinnes lange ender over, og det tager vi en anden gang.

Vores anatomi:

Set fra et planteædersynspunkt er vi rigtig dårligt udstyrede. Planteæderne er meget bedre til at tygge deres foder; faktisk har alle planteædere tænder, der vokser hele livet: Kvæg, får, heste, elefanter, marsvin og utallige andre har den slags tænder. Vi har éngangstænder, knudrede tænder, ligesom svin, der jo er notoriske altædere. Vi udskiller beskedne 1½ liter spyt i døgnet, hvor en stor planteæder udskiller over 100 l. Det gør i sig selv nok en betydelig forskel. Det er mundvand, der vil noget.

Længere nede i systemet bliver det mere besværligt. Det er en kendsgerning, at INGEN pattedyr ved egen hjælp er i stand til at nedbryde plantecellernes vægge af cellulose. Og det er jo nødvendigt, hvis man vil have fat i al den gode næring i plantecellerne.

Derfor er planteæderne udstyret med anatomi, der tillader dem at huse stor mængde bakterier og mikroorganismer, der kan nedbryde plantecellevæggene. Koens vom, netmave og bladmave, hestens stortarm, store blindtarme hos andre dyr. Og meget lange tyndtarme, der giver mulighed for optagelse. 40 m hos heste, 10 m hos os 2-3 m hos hunde. I princippet får planteæderne al deres næring fra døde bakterier og deres omsætningsprodukter, som vi pattedyr godt kan fordøje.

Dermed har vi jo fået en god del af fysiologien med. Man skal overveje, om det er fornuftigt at sende mennesker ud på græsmarkerne for at spise grønt. Det gider vi nok ikke, og derfor skal vores grønt både dyrkes, høstes og forarbejdes, for vi kan jo kun dårligt udnytte plantefoderet, hvis det ikke er forarbejdet.

Det er vel i bund og grund ligegyldigt, hvem der omsætter, og dermed prutter og bøvser.

Der er gået mange timer, meget energi og hvad ved jeg i at udvikle og producere plantefars, så det måske smager ligesom kød (har ikke selv prøvet det). Hvis der er noget der er kunstigt, er det den slags produkter.

Jeg vil hellere missionere for kvalitet, nærhed og friskhed end alle de andre forvrøvlende og efter min opfattelse uvidenskabelige eller direkte fejlagtige holdninger til fødevarer.

En anden ting er dyrevelfærd. En naturlig død for et fødedyr er efter min opfattelse med en kniv i halsen, selvfølgelig passende bedøvet. Men økologi og forbrugerkrav presser i stigende grad mulighederne for, at syge dyr behandles. Salling group vil kun sælge såkaldt antibiotikafrit kød, d. v. s. fra dyr, der aldrig er behandlet. Bonden fristes derfor til enten helt at undlade behandling, eller i det mindste at forhale passende behandling. Ved de seneste kontroller er der uddelt et stigende, og under alle omstændigheder et for stort antal sanktioner til især svinebesætninger for disse forhold. Misforstået dyrevelfærd, der kun tjener reklameøjemed. I forvejen er vort antibiotikaforbrug til dyr blandt de laveste i verden, og der findes aldrig antibiotika i de talrige kontroller, der udføres, også selvom de er risikobaserede. Dyrevelfærden skal være i top, og det gælder da i særdeleshed behandlingen af syge dyr.

Something is rotten in the State of Denmark, men det er ikke vore fødevarer, men gurerne, bloggerne og andre meningsdannere og Klogeåger der er modne til udfasning.