



## MEDLEMSBREV 2018 PREBENS år

[www.extable111.dk](http://www.extable111.dk)

Formand  
Suppleant

: Preben Liljeroth  
: Flemming Bjerborg

"Venskab - Forpligter"

Medlemsbrev nr. 07/2018

Dato: 06/09 2018

**Næste møde:** Tirsdag d. 02. oktober kl. 19.00

Vært: Leif Dalhoff

Mødeansvarlig: Leif + Årets Kåål – Knud Erik

Program: Årets Kååål

3 minutter: Carl Erik Vadstrup

### Referat fra sidste møde:

Vi sang: Marken er mejet

Fraværende: Ingen – første gang i år – sådan !!

Vi mødtes alle mand denne smukke sensommeraften ved det gode skib – MHV 908 – døbt Brigaden opkaldt efter Den Danske Brigade, der i fyrrerne trænede i Sverige til at komme hjem og "banke" tyskere, når tiden var inde til det. Det blev så ikke til noget, men det er en helt anden historie.

Skipper Brian bød velkommen ombord og startede med en fast tradition på dette skib – Dronningens Skål – øl – drukket af et glas !!.

Vi startede med et Landgangsbrød – selvfølgelig – medbragt af formanden, dertil de ligeledes medbragte pilsnere.

Formanden bød velkommen til mødet, og vi sang i smukt mandskor – Marken er mejet.

Ordet blev givet til Knud Erik for 3. min., der omhandlede de mangeartede aktiviteter, Lis og ham havde haft i sommerens løb, bl.a. graduation af barnebarn Emil ved Princeton.

Efter 3. min nævnte Knud Erik – som regerende golf-mester to muligheder for at afholde årets mesterskab. Det blev fredag d. 5. oktober. Knud Erik meddeler senere hvor og hvornår.

Medens vi afholdt vores møde kom Brigaden´s besætning sivende – 11 mand, og 2 kvinder. Skipper Brian briefede dem, og vi fik en sikkerhedsbriefing, og kl. 19.45 var fortøjningerne kastet og vi stævnedes ud i det smukke vejr.

Første oplevelse var at bese Karl-Erik Fisker´s nye bolig fra søsiden – smukt syn. Kl. 20.15 blev gummibåden sat i søen, og dens 3 mands besætning drønedes den næste tid ud på en vældig sejlads. Kl. 20.30 var der brand ombord på agterdækket – den blev hurtigt slukket. Kl. 20.40 var der ”mand overbord”. Han blev reddet af Brigaden efter lidt diskussion med gummibådens skipper. Kl. 20.55 kom gummibåden ombord efter endt sejlads, og vi stævnedes mod land efter en spændende sejlads.

Efter et elegant havneindløb, og fortøjning var der kaffe og nøddehorn til alle. Besætningen debriefede, og vi kunne også ytre os.

Kl. 22.0 kunne vi sige tak for en herlig aften og vende tilbage til landjorden og køre hjemad, en god oplevelse rigere.

De bedste hilsner

Carl Nygaard  
Tvangsudskrevet Redaktør.

3 minutter d. 4. september 2018.

Sommeren 2018 har vi været meget hjemmefra. Så meget, at vi glæder enormt til ikke at have flere store ture i dette år.

Vi startede med at tage til USA i slutningen af maj og første del af juni. En hurtig beslutning, at jeg skulle med, da jeg de sidste år har haft problemer med at flyve langt på grund af min astma. Men min medicinering er bleven rigtig god nu, især efter at jeg er kommet på halv dosis. Det har gjort at jeg ingen ulemper har med medicinen.

Så jeg tog med til USA. Først besøgte vi Dorte i Washington, og derefter var vi med, hvor vores barnebarn Emil blev doktor i økonomi på Princeton Universitet.

For dem af jer der ikke kender Emil, så er han vores dreng. Han var ved os hver sommer et par måneder fra han var 3 år. Hertil kommer hele december måned. Han blev sat i et fly fra Firenze i Italien til Danmark med en pose med pas og andre papirer i en snor om halsen. Så sørgede flypersonalet for, at han blev afleveret til os. Så det var noget særligt, at overvære hans graduation.

Først i juli var vi i Sverige og besøge vores tabler venner i Sunne, Lena og Håkan. De fleste af jer kender dem, og vi skal hilse jer mange gange fra dem.

Allerede i oktober sidste år meldte vi os til en sejltur på de Mazuriske søer. Det var en tur med bridge og cykelture m.m.

Vi var 32 personer på en båd til 60 personer, og der var ikke andre end os bridgespillere fra DK.

En meget fin tur, hvor vi fik Polen at se fra den smukkeste side. Man kaldte området for "De tusind søers land", hvad vi jo ellers siger om Finland. Men der var, sagde man, 3000 søer. Store og små. Det var sejlernes eldorado med smukke småbyer med hver sin marina. Hertil kom rigtig gode madsteder til ½ pris af DK.

Det var min første tur til Polen, men hvis helbredet holder, ikke den sidste.

Sådan gik vores sommer. Men nu skal vi også til at være hjemme. LIDT.

Extable Golf afholdes fredag d. 5. okt. Nærmere om tid og sted senere.

Venlig hilsen  
Knud Erik