



[www.ex111.dk](http://www.ex111.dk)

**Formand  
Suppleant**

**: Carl Erik Vadstrup  
: Leif Dalhoff**

**"Friends will be Friends"**

Medlemsbrev nr. 05/2016

Dato: 16/05 2016

**Næste møde:** Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 19:00  
**Vært:** Carl Erik  
**Mødeansvarlig:** Formanden  
**Program:** Sommermøde med damer  
**3 minutter:** Karl-Erik

**Referat fra sidste møde:** Lørdag den 30. april Ex-Table 111 Hammel 30 års jubilæum.

**Vi sang:** Pigerne fra Småland

**Vi savnede:** Rita og Leo

En stor tak til Lisbeth/Karl-Erik.

Anne Marie/Flemming for et fantastisk program.

Vi mødtes ved Lille Vildmose/ Vildmosecentret (Lille Vildmose er sponsoreret af Aage V Jensens naturfond) her var der mulighed for at se spændende film om området og dets dyreliv. Vi skulle se fodring af Vildsvin, men inden serverede udvalget veltillavede sandwiches med tilhørende drikke. Derefter var der guidet tur i området.

Bo var en fantastisk vidende guide som gjorde holdt ved yngleområder for ørne, vi så reetablering af den oprindelige højmoser, fik en indgående forklaring om brug af det oprindelige dyreliv for at få området tilbage til tiden før tørvegravningen. Der blev også tid en mundsmag af Porsesnaps lavet på Porse fra Vildmosen.

Efter en fantastisk eftermiddag, var næste mål Rold Gl. Kro, her skulle jubilæumsfesten holdes.

Vi fik en "Sprint" satte os til bords og fik serveret en dejlig 4 retter menu, bestående af ærtesuppe med torsk, carpaccio, kalvefilet med tilbehør og dessertkage, hertil passende vine.

Tom holdt de obligatoriske 3 min.  
Knud Erik holdt jubilæumstalen.  
Carl talen for damerne.

Inge holdt tale for os mænd, overrakte en god flaske cognac fra pigerne og vi sang en hyldest sang som pigerne havde medbragt.

Pigerne havde fundet klude frem (de ikke havde den fjerneste anelse om befandt sig i deres walk in clorset) og pynte sig med hat eller andet hovedbeklædning.

Dette skulle belønnes og førstevalget blev Lilly.

Efter en dejlig middag blev der spillet op til dans i Jodle Birges Museum, her sluttede jubilæumsfesten ud på de små timer.

Ved morgenbordet blev ”gummi manden” slagtet for at yde tilskud til gårdagens udskejelser. Utroligt hvor denne har været rundt i verden og modtaget donationer.

Tak til udvalget for de fantastiske rammer for klubbens 30 års jubilæum.

Formanden har bedt mig annoncere nedenstående i forbindelse med næste møde:

*Sommermødet den 7/6 hos os bliver traditionelt med damer.*

*Godt nok har vi lige haft et møde med deltagelse af vore madamner, men for ikke at bryde årelang tradition, holder vi fast ved det.*

*Vi håber på fornuftigt vejr, så det bliver muligt at grille noget godt kød eller måske bare et par pølser.*

*For at jeg kan få det til at fungere håber jeg at medlemmerne er villige til at bidrage.*

*Jeg søger for kødmat og drikke, og skal så finde et nogle stykker der kan hjælpe med lidt tilbehør.*

*(Let forret, salat og andet tilbehør samt måske lidt godt til kaffen).*

*Jeg håber nogle medlemmer vil kontakte mig, og fortælle at de netop er ret så gode til netop den del af det.*

*(Udgifterne hertil honoreres selvfølgelig).*

*Mvh*

*Carl Erik*

Befalet skriver  
Preben

### 3 minutter ved 30 års jubilæet i Extable 111

Selvom der holdes festtale og andre historiske og nostalgiske indlæg ved denne lejlighed, synes jeg at det er passende at spinde en ende over Round Table og Extable nu her, hvor jeg selv har været 42 år tilsammen i denne system, og hvor både Inge og børnene har været ganske meget involveret også.

RoundTable og Extable fylder meget i vores sociale liv, vel skønsmæssigt omkring 75%. Mange af vore bedste og ældste venner kommer fra dette system, og vi har utallige kontakter, nationalt og internationalt, som hænger sammen med dette.

Som grøn tabler blev jeg straks kastet ind i manegen, da Ikastklubben skulle holde sit første internationale klubmøde med 84'erne. Det var kanon festligt, og stærk støttet af Inge deltog vi helhjertet i dette. Med 13-14 nummermøder og 5 massturer på Cvet har vi ligget ganske langt fremme, og hvert år er der hilsner fra hele verden, der minder om denne tid. Nationalt har vi deltaget i mange landsmøder og andre festlige ting, og dermed slet ikke at forglemme vores eget klubliv både i Round Table, og nu i Extable. Børnene kom på private udvekslinger og Michael tog som 11 årig alene til Californien for at besøge tablervenner.

Jeg kom ind, fordi min ven Ib i Brande, som senere var i HB med Carl, anbefalede mig til Ikastklubben. De havde mig allerede i kikkerten, og min svigerfar havde været hardcore tabler også, så jeg var ikke i tvivl. På den baggrund har vi jo også, som Lise Nørgaard ville have udtrykt det, den usigelige glæde, at vores søn nu er 3. generations tabler. Og det er dejligt at høre ham sige: ”-Jeg tror lige jeg kender en tabler...”, når vi har brug for at få løst et problem. Selv traf jeg en gang en dyrlæge-tabler, (der boede ude hos skrækkelige Birthe). Han endte med at købe en del Frijsenborg kvæg og kom til at fungere som praktikvært for danske studerende. Og tænk på alle de herlige værter, vi har boet hos mange steder i verden, og også her i Danmark. Fantastisk

Inge overvandt sine antipatier mod at komme ind i en klub på baggrund af, at jeg var medlem i en anden klub, og blev LC'er. Konsekvenserne af dette er talrige, som mange her i selskabet er klar over.

Da vi flyttede til Hammel oplevede vi det fine ved RT, at vi straks havde en kontaktflade i byen af nogenlunde jævnaldrende, hvor man kunne hente god råd, og i løbet af ingen tid fik vi et socialt liv. Tak for det, kære venner.

Jeg er overbevist om, at de venskaber, man danner i de unge år, hvor man er åben, hører til blandt de mest solide, og det har historien jo også vist for vores vedkommende. Nu her, er vi blevet ældre, og måske er vores komfort-zone lidt anderledes, når vi kommer blandt andre. Den

fortrolighed og åbenhed, som vi oplever her i forsamlingen kender ikke sin lige, og det er jeg dybt taknemmelig for.

Historien er gået hen over vores klubliv og venskaber. Computere kendte vi ikke i 1974, nu går vi alle med en i lommen (undtagen måske Preben), vi har oplevet Tjernobil, Murens fald, 9/11, kamaraet med Kodakfilm i, internettet, mobiltelefoner, der er skrumpet fra slæbbare til næsten ingenting, Donald Trump, Teslaen, globaliseringen, disruption og eksponentiel vækst, vi har lært ordet tsunami og ved, hvad en shitstorm er. Vi har kendt et gammeldags posthus og oplevet en stationsforstander. Meget er kommet og gået. Men kammeratskabet er stabilt og uforandret

Typisk for gamle vrøvleho'der hænger man fast i fortiden og de gode minder. Det er der jo ikke noget at sige til, for klubbens fremtid er jo allerede udstukket, omend ikke planlagt. Det her slutter med os, og medlemstallet er allerede begyndt at skrumpe. Det er selvfølgelig lidt trist, men lad de tilbageblivende nyde venskabets bånd i mange år endnu, selvom vi bliver mere vrøvlede. Og lad mig slutte med at sige, at RT og Extable har for vores vedkommende været et stærkt bidrag til at gøre os til verdens lykkeligste folk.

/tom