



MEDLEMSBREV 2015, Carls År

www.extable111.dk

Formand : Carl Nygaard
Suppleant : Carl Erik Vadstrup
"Vi svigter hinanden, hvis vi ikke forventer
noget af hinanden"

Medlemsbrev nr 07/2015

Dato: 06/09 2015

Næste møde: 6. oktober 2015 kl. 19,00 på adressen
Præstemarken 13, 8450 Hammel

Vært: Preben

Mødeansvarlig: Leif

Program: Årets Kååååål

3 minutter: Carl himself

Referat fra sidste møde:

Vi sang: Du danske sommer

Fraværende: Tom

Referat v/suppleant Carl Erik Vadstrup (uredigeret):

Referat af XT møde den 1/9 2015-09-06

Fraværende: Tom
Gæst: Henrik Simonsen

Vi mødtes denne gang på Miko torvet for fælles kørsel til Skæring, hvor Leif ventes os med en forfriskning ved ankomsten.

Efter at have nydt de kulinariske frembringelser med tilhørende drikkevarer efterfukgt af kaffe (førtse brygning produceret uden filter i anlægget) var det tid for formandens igangsætning af mødet.

Det startede som vanligt med en sang, hvor Du Danske Sommer blev frembragt med stor entusiasme.

Herefter fik Karl-Erik ordet for 3 minutter der omhandlede en vist for alle ukendt sygdom – BDS – som han har haft en del berøring med gennem et familiemedlem. Dette affødte en del spørgsmål og kommentarer, og jeg tror vi alle blev lidt klogere på hvad der ramte os alle.

Efter en kort pause fik Henrik Simonsen ordet for at fortælle om sin vandretur – Caminoen 2012. Henrik har haft forretning i Galten indtil 2008. (Har faktisk været Hammelborgeri 5 år fra 1973) Havde så bestemt at han ville gå Caminoen når han fik tid, og det blev så i 2012.

Henriks tur startede i Nordspanien med Santiago de Compostello som mål (små 88 km. til fods) Henrik havde bestemt han ville gå alene, men mødte allerede fra starten af flere vandrere som han igen traf undevejs. Så derfor er man på turen alene – men aldrig ensom.

Caminovardringe er en ældgammel foreteelse, som egentlig han til formål at få syndsforladelse, og dermed kortere tid i Skærsilden, når vi nu skal dertil.

(Det kan dog lade sig gøre at betale en anden for at vandre turen for sig)

Ruten kan være korter eller længere, afhængig af hvor meget syndsforladelse man har behov for, men min. 100 km. for at det tæller!

Dagsvandringerne er på 30 – 30 km. og ruten er afmærket undervejs.

Overnatning foregår i sovesale – ofte ved klostre – og Henrik prevede en af disse med plads til 90 sovende trætte vandrere.

Der var dog billeder hvor vi så flere sidde med en kølig fadøl på fortovsrestaurant, efter dagen møje, så helt vandsmættet blev man da ikke.

Henrik førte hver dag noter over dagsruterne, men disse forsvandt underturen, men blev senere til stor glæde tilsendt ham.

Vi fik en spændende beretning om oplevelsen, og Henrik gik nok en tur i 2014, men denne gang sammen med en anden.

Spurgt om han ville gøre det en gang mere var savret at måske, men så igen alene, hvilket han ville anbefale hvis nogen af os havde tænkt på at tage af sted

Med venlig hilsen
/tom (befalet skriver)