



MEDLEMSBREV 2015, Carls År

www.extable111.dk

Formand : Carl Nygaard
Suppleant : Carl Erik Vadstrup
"Vi svigter hinanden, hvis vi ikke forventer
noget af hinanden"

Medlemsbrev nr 06/2015

Dato: 18/06 2015

Næste møde: D. 1. september kl. 19,00
Vært: Leif Dalhoff
Mødeansvarlig: Leif Dalhoff
Program: Caminoen v/ Henrik Simonsen
3 minutter: Karl-Erik Fisker

Referat fra sidste møde: Ny Moesgård m/damer

Vi sang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande for blandet kor
Fraværende: Leif (og Bodil), Leo (og Rita), Tom (og Inge)
Gæster: Lilly, Lisbeth, Lis, Kirsten, Anne Marie og Alice

Sommertur med damer. Referat v/ Carl Erik

Besøg på Moesgaard Museum efterfulgt af spising hos Klausen & Boesdal - Frokost i det grønne.

Vi savnede: Leif og Bodil, Leo og Rita, og Inge og Tom .
Gæster: Lilly, Lisbeth, Lis, Kirsten, Anne Marie og Alice

En mindre, men virkelig opsat flok samledes efter formandens ide på Torvet i Hammel, for herfra at drage til Moesgård Museum.
(Da formanden er fra udenbys kan han jo ikke vide at alle plads på Torvet altid er besat)

Ifølge programmet ville der være en forfriskning ved ankomsten til museet.

Det viste sig at være en ting fra formandens i bilen medbragte righoldige udvalg, men da Vorherre igen havde sørget for rigeligt med væske ovenfra, udgik friluftsindestruktionen af denne.

Efter at have betalt en på grund af Jyllands Posten og alder fornuftig entre fik vi adgang til herlighederne.
Ubevidst fra formandens side havde det manet sig således at vi ramte

udstillingen af de Japanske terrakotta krigere – virkelig spændende med disse fantastiske ikke bare krigere med bl.a. heste og stridsvogne der er flere tusinde år gamle.

Resten af museet, som jo fortæller om Danmark for lang tid siden er egentlig også ret spændende, og for reserveskriveren vedkommende nok især afdelingen med genstande fra Borum Eshøj, som passerer dagligt til og fra job.

Efter en god times ophold mødtes vi til en kop kaffe (nok nogen særligt, i alt fald hvis man ser på prisen).

Da vi igen havde set mere museum var tiden kommet for vor videre færd, og nogle indtog så af de medbragte forfriskninger – stående udendørs i regnvejr.

Herefter gik turen til Lyngå, hvor maden ventede i Klausen & Boesdals spisekøkken.

Den stod på små lette retter, en sammenkogt menu (ved ikke helt hvad den hed, men sovsen var godt nok tynd) og efterfølgende dessert. En udmærket middag tilberedt af Nis hamselv.

Som start på det ordinære program sang det blandede kor ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande, og reserveskriveren afviklede sine 3 minutter)

Efter at have udvekslet den sidste tids oplevelser gik turen så atter mod hjemmet.

CEV

3 minutter v/ Carl Erik:

I en stresset tid

En direktør stod på molen i et lille fiskerleje, da en lille båd med en enlig fisker lagde til kaj. I båden var flere store fisk, og direktøren komplementerede fiskeren med fangsten og spurgte, hvor lang tid han havde brugt på at fange dem.

- Ikke særlig lang tid, svarede fiskeren.

Direktøren spurgte derefter, hvorfor fiskeren ikke blev længere ude på havet og fangede flere fisk.

- Det her er nok til at forsørge min familie, svarede fiskeren.

- Men hvad bruger du så resten af din tid på?, spurgte direktøren.

- Jeg sover længe, leger med mine børn, sover til middag med min kone, går en tur ned til byen hver aften og får et glas vin og spiller

kort med mine venner, svarede fiskeren.
Direktøren tænkte sig om et øjeblik:

- Jeg er direktør i en succesfuld virksomhed, og jeg kan hjælpe dig. Du burde bruge mere tid på havet og tjene til at købe en større båd. Med overskuddet fra den større båd kan du købe flere både og til sidst eje en hel flåde. I stedet for at sælge din fangst til en mellemand, kan du sælge direkte til fiskefabrikkerne og til sidst kan du åbne din egen fabrik. Du kan flytte til storbyen og have kontrol over både produktion, fabrikation og distribution. Og det bedste ved det hele er, at når tiden er rigtig, så kan du gå på børsen og sælge virksomheden for millioner, forklarede direktøren.

- Men hvor lang tid vil det tage?, spurgte fiskeren.

- Måske 20-25 år, svarede direktøren.

- Og hvad så bagefter?, spurgte fiskeren.

- Så kan du trække dig tilbage til en lille kystby, hvor du kan sove længe hver dag, tage ud at fiske, lege med dine børn, sove til middag med din kone, gå en tur ned til byen og drikke et glas vin og spille kort med vennerne!, svarede direktøren. til sidst
Og så er det men kan fundere over hvem af de to der i den sidste ende har haft det bedste liv.